

koek
koek



Mag ik jou iets kostbaars schenken?
't Is een klokje, zie de tijd
Koekoek, koekoek... roept het luidkeels...
straks verschijnt Gods heerlijkheid.

Deze koekoek komt jou wekken
jij moet altijd waakzaam zijn
dichtbij Jezus blijven leven
elk moment, al heb je pijn.

Hij, de wijnstok, wij de ranken
klamp je daar maar goed aan vast
houd de tijd nu in de gaten
tik-tak, tik-tak, opgepast.

Blijf steeds uitzien naar de Morgen
en geniet op deze dag
van de toegift in dit klokje
koek-koek, koek-koek, eet, het mag!

plakstrook

plakstrook