

Koossie: Rustig maar mevrouwtje, ik kwam gewoon even kijken wie er op de deur klopt, maar nu is het duidelijk, u bent de schuldige.

Sofietje: De schuldige? Ik? Sofietje boenboen? Ik doe helemaal niks, ik boen alleen, dat zie je toch?

Japie: (komt er ook bij staan) Koossie, laat haar met rust, zij was het niet. Ik hoor het nog steeds, ik hoor het kloppen, heel hard, alsof er iemand naar binnen wil, maar ik zie verder nergens nog een deur.

Koossie: Misschien ben je in de war Japie, misschien moet je je oren uit laten spuiten. Kom maar even hier (hij pakt Japie bij zijn oor)

Japie: Hou op Koossie, blijf van me af. (moedeloos hangt hij bij het raam van de poppenkast) Ik ben er helemaal zat van, ik ben er helemaal klaar mee, ik hoor steeds geklop maar wie doet dat dan? Ik weet zeker dat ik het me niet verbeeld en dat het echt, heel heel heel echt is. Jullie geloven me toch wel? Ja toch?

Koossie: Nou moet je ophouden Japie, dat gezeur over kloppen, man o man o man.

Sofietje: Maar Japie, ik geloof je wel en misschien weet ik waar het kloppen vandaan komt. Ik denk Ik denk.... Dat het de Here Jezus is.. die aan de deur van je hart klopt. Hij wil gewoon binnenkomen.

Japie: Zou dat kunnen? Sofietje denk je het echt?

Koossie: Ach ach ach Sofietje kierewietje, nu moet het stoppen hoor, jullie sporen niet. Een hart heeft geen deur, ga toch weg.

Japie: Maar Koossie, dat is niet netjes hoor, zo praat je niet tegen Sofietje, misschien heeft ze wel gelijk. Echt waar, eergisteren vertelde mijn buurman mij van de Here Jezus, hij zei: Je moet Hem binnenlaten, Hij wil erin. En sindsdien, ja sindsdien tikt het inderdaad, sindsdien hoor ik dat rottige geklop.

Koossie: Doe dan maar snel open Japie, ik maak dat ik wegkom, want jullie doen zo gek, zo gek. Kierewiet, kierewiet (Koos maakt een gebaar naar de zaal en snel verdwijnt hij uit het zicht)

Japie: Hij gelooft ons niet, hij gelooft het niet, maar ik denk toch dat het echt zo is. Hoe los ik dit op Sofietje, hoe kom ik van dat geklop af, ik word gek van dat geklop.

Sofietje: Gewoon opendoen Japie, gewoon opendoen. Wacht laat me nog even je hoofd poetsen. Ze veegt met de poetsdoek over zijn hoofd.

Japie: Doe normaal Sofietje. Laat me opendoen, zeg me hoe het moet.

Sofietje: Gewoon vragen.... Zeg mij maar na: Here Jezus wilt U binnenkomen door de deur van mijn hart?

Japie: Oh is dat alles? Here Jezus kom erin en stop dat geklop.

Sofietje: Nou nou, je zegt het wel raar.

Japie: Hij snapt mij toch wel? Ja toch?

Sofietje: Vast wel Japie, vast wel. Maar eh... is het kloppen nu verdwenen?

Japie: Even luisteren, ehthhhhhhhh ja volgens mij wel, het is vrij rustig ehthhhh... Ja volgens mij is het weg.

Sofietje: Opgelost, dan kan ik weer heerlijk gaan boenen.

Japie: Is goed Sofietje, doe dat maar snel en bedankt hè!

Sofietje: Tralalalala (verdwijnt achter de deur)

Japie: Zo nu ben ik van dat akelige geklop af. Maar weten jullie: Koossie hè, Koossie is een beste vent, ik ken hem al heeeeeeeul lang, maar eh Koossie doet soms zo stom, eigenlijk heb ik soms een hekel aan Koossie en hij gedraagt zich als een ezel. Iaaaaa.

Stem: Ho ho, Japie geen slechte dingen zeggen.

Japie: (kijkt zoekend rond) Huh wat is dat, ik hoorde een stem. Hoorden jullie dat ook? Wat gek, waar komt dat vandaan? (blijft zoeken). Nou breekt me de klomp, eerst geklop en nu een stem? Huh?

Koossie: (Koossie komt eraan) Zit je alweer te zoeken Japie, ik dacht dat het kloppen verdwenen was, Jezus is nu binnen toch? Daar in je rikketik.

Japie: Jaja Koossie, daar is Hij, maar ehthhh nu hoor ik stemmen.

Koossie: (kijkt de zaal in) Ik zei het toch... kierewiet.

Japie: Helemaal niet Koossie, ik hoorde echt iemand praten.

Koossie: Wat zei die stem dan?

Japie: Niks Koossie, alleen maar dat ik geen slechte dingen mocht zeggen.

Koossie: Maar Japie nu word ik toch wat nieuwsgierig, wat voor slechte dingen waren dat dan?

Japie: Niks, helemaal niks. Ik zeg nooit slechte dingen, noooooit.

Stem: Foei Japie, nu jok je. Dat is niet goed.

Koossie: Alsjemenu, volgens mij hoor ik ook iets. Waar komt dat vandaan?

Japie: Ik weet het niet Koossie, ik vind het vooral heel vreemd.
(hij zoekt)

Koossie: Maar die stem moet toch ergens weggkomen? Even bij Sofietje kijken. (trekt deur weer open en roept gelijk) Hooi

Sofietje: (staat nog met de poetsdoek achter de deur)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh hellup een schurk

Koossie: Nu overdrijf je Sofietje. Vertel eens even aan Koossie, wie kletste hier een poossie?

Sofietje: Ik hoorde niks, ik was aan het boenen.

Koossie: Dat snap ik, maar ik hoorde toch echt een stem. Ja hè Japie, een stem toch?

Sofietje: Wat zei die stem dan?

Koossie: Bijvoorbeeld dat Japie jukt.

Japie: Jaaaaaa en dat ik geen slechte dingen mag zeggen.

Sofietje: Sjonge jonge jonge, maar Japie, je hebt de Here Jezus in je hart gelaten. Dusssss die woont daar nu en die let op jou.

Koossie: Ach natuurlijk kom es hier vriend, laat mij eens luisteren aan je rikketik of ik Hem hoor (hij legt een oor bij het hart van Japie)

Japie: Ga weg Koossie, niet te dichtbij ik krijg het er warm van, domoor.

Stem: Niet schelden Japie. Koossie is ook een parel in Mijn ogen.

Koossie: Whow, Hij is toch wel aardig, hoorde je dat? Hij vindt mij leuk. Maar eh, nu weten we het zeker die stem kwam vanuit je hart. Haha je bent erbij, Hij let op je. Haha goser, je kunt het schudden.

Japie: Och warempel, je hebt gelijk.

Koossie: Ja wist ik toch

Japie: Kan ik dan geen stoute dingen meer doen?

Sofietje: Ja tuurlijk wel.

Japie: Oh dan is het goed.

Koossie: Dat is helemaal niet goed Japie, je mag geen stoute dingen meer doen. Die stem zal je dat wel effe vertelle. Je bent aan de beurt Kerel. Er wordt op je gelet en volgens mij is dat maar goed ook.

Japie: Maar dan kan ik nooit meer stiekempjes iets doen? Dat wil ik helemaal niet. Waar zit die stem? Die stem moet eruit.

Koossie: Ik denk dat dat mooi jammer is Japie, die krijg je niet zomaar weer weg, dat zou ook erg ondankbaar zijn, je hebt Hem nog maar net binnengelaten.

- Japie:** Ja dat is ook weer zo, maar het is vet irritant.
- Sofietje:** Nee Japie, valt mee hoor, je moet gewoon geen domme dingen doen.
- Japie:** Alsof jij nooit iets doms doet, Sofietje Kierewietje.
- Stem:** Japie, doe het goede, spreek Mijn woorden. Wees lief voor anderen
- Sofietje:** Ja dat heb je er nu van Japie, daarom hoor je die stem, logisch, je leutert ook gewoon maar wat raak, je zegt allemaal domme dingen.
- Stem:** Jij ook Sofietje, jij bent ook niet perfect.
- Sofietje:** Sorry, sorry.
- Koossie:** Maar nu even wat anders, dus die stem gaat praten als je slechte dingen zegt of doet, dat is handig, dan blijf je wel op de goede weg. Dan weet je precies wat er van je verwacht wordt.
- Japie:** Ja Koossie en eigenlijk is het ook wel wat voor jou.
- Koossie:** Waar heb je het over Japie (drentelt zenuwachtig heen en weer)
- Japie:** Over Jezus in je hart Koossie. Dan kan die ook op jou letten.
- Koossie:** Ja en dan steeds tegen me kletsen zeker, jij kletst me al de oren van mijn hoofd en dan heb ik er nog een stem bij.

Japie: Ja Koossie, een stem in je hart en hoofd is eigenlijk helemaal zo gek niet.. Ik moet er nu toch wel een beetje om lachen, komt het dus toch nog goed met mij?

Koossie: Haha wie had dat kunnen denken, maar dan moet je wel luisteren, als je niet luistert heb je er nog niks aan.

Sofietje: Nou wat dacht je ervan Koossie, heb je nog een plekje in je hart waar Hij mag wonen?

Koossie: Plek genoeg Sofietje, maar ik sta er niet om te springen, krijg ik bedenktijd?

Sofietje: Koossie luister eens, morgen kan het te laat zijn.

Koossie: Te laat? Zit je me bang te maken? Jezus is er nog wel even.

Sofietje: Nu is het je kans Koossie, dus nu moet je het doen.

Koossie: (kijkt de zaal in) Eh het kan toch nog wel even, ja toch? En eh... Waarom is het hier eigenlijk versierd, is er feest?

Sofietje: Kerstfeest Koossie. Het feest van Jezus. Hij is geboren in een stal.

Koossie: Jajajaja en Hij praat als een grote jongen en niet als een baby, ik heb het toch zelf ook gehoord?

Sofietje: Klopt Koossie, het is nu ook geen baby meer. Toen deze baby geboren werd, toen werd alles anders. Ineens werd het Licht in het donker en klonken er engelenkoren. Dit was niet zomaar een baby, maar de Zoon van God die in de hemel woont en die er voor iedereen wil zijn, ook voor jou. En juist daarom vieren we dat elk jaar om te laten zien hoe blij we zijn dat Hij gekomen is, voor ons, zelfs voor Japie.

Japie: Als jemenou, zelfs voor mij.

Sofietje: Ja zelfs voor jou Japie. En ook voor Koossie, dus Koossie wat dacht je ervan?

Koossie: Nou vooruit dan, ik heb nog wel een plekje in mijn hart.

Japie: Goedzo Koossie het is er een zwijnestal?

Koossie: Noem je mijn hart een stal? Moet niet gekker worden, maar misschien heb je een punt. Laat Jezus maar komen.

Sofietje: Zullen we Hem samen vragen?

Koossie: Dat gaan we doen. Here Jezus, wilt U ook bij mij komen wonen, in mijn hart?

Japie: En dan gelijk de boel daar effe opruimen graag.

Sofietje: Zo is het wel genoeg, laat de Here Jezus eerst maar binnenkomen, die opruiming komt later. Als je maar wil.

Koossie: Zo is dat en nu is het feest. Kerstfeest.

Stem: Zo is het maar net en denk erom... er is Eén die op je let!

Sofietje: Jaaaaaa en die hoort naar je gebed!

Japie en Koossie en stem: Amen.