

Ik heb dit werkje gemaakt met het oog op Danken en bidden, niet even, maar altijd. Iedere zucht die uit onze mond komt zou voor God moeten zijn. Het is nu een soort paspartout geworden. Het deel boven de biddende man (Paulus) moet uitgeknipt worden.

Het kader wordt dus ingekleurd en vervolgens het deel in het midden met de twee wijzertjes erop uitgeknipt.

Ik heb om papier te besparen de wijzers in het uit te knippen vlak gezet, dat scheelt. Maar ik heb ook voor de zekerheid een serie wijzers op een apart blad meegeleverd voor de mensen die de wijzers op karton willen printen of kopiëren.

Je kunt dus kiezen of je de wijzers in het voorblad gebruikt of dat je de losse wijzers gebruikt. Dit is afhankelijk of je ze gewoon vastlijmt of met splitpennetjes vastzet. Voor het gebruik van een splitpen is het verstandiger om de wijzers op iets steviger papier te printen. Ik heb zelf het voorblad op gewoon printerpapier geprint en de achterste op karton van 120 gram volgens mij van de Action. Ik heb op dit moment niet veel tijd om alles uit te schrijven dat ga ik dus later even doen, ik hoop dat je er zo uitkomt, ik doe de foto's erbij dan kun je zien hoe ik het bedoel. Plak trouwens eerst het kader op de ondergrond en doe dan pas de wijzers met het splitpennetje erdoor. Ik hoop dat je eruit komt.

*Dank God altijd!*

**Uitknippen**



**Uitknippen**

**Uitknippen**



Hij opent jouw ogen

Hij zorgt voor jou

Hij bewaart jou

Hij bidt voor jou

Bij Hem ben je veilig

Hij omringt jou

